



Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
www.pgeben-haezer.nl

Zondag
20 november
2022

Klazienaveen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer>

Voorganger: Dinie en Grietje, namens de kerkenraad zijn aanwezig: Geert Velzing, Jan Bartelds en Marion Doornbos, organist: Martin Hof, lector: Erna van de Brand, technische ondersteuning: Jouke van Dijk.

Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Collecten: 1^e pastoraat, 2^e kerk, 3^e onderhoud gebouwen

Na de dienst is er koffiedrinken, iedereen van harte welkom

Gemeentemorgen

Zondag 4 december is er na de kerkdienst weer een gemeentemorgen. Dan praten wij u weer bij over de ontwikkelingen van de fusie en kerken met vaart.

Namens de kerkenraad, Dinie de Jong Beuker

Bijbels dagboek 2023

Wanneer u weer een dagboekje wilt ontvangen, kunt u dit voor 1 december aan mij doorgeven. Het boekje wordt bij u langs gebracht.

Martha Velzing 0591 393060 of velzing@bart.nl

Kliederkerk in de **Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam** op **27 november om 10:00**. Het belooft weer een leuke dienst te worden, met een verhaal over Batseba en twee knutselactiviteiten passend bij het verhaal en bij de eerste adventszondag. Er is ook voor de ouder(s)/ouderen die de dienst bezoeken een activiteit. Hiervoor moet u een babyfoto (peuter/kleuter foto mag ook) van uzelf meenemen. Wanneer u de voorkeur geeft aan een kerkdienst in een andere kerk aan de Vaart, bent u daar natuurlijk ook van harte welkom.

Kopij kerkgroet uiterlijk donderdag 20.00 uur inleveren bij B. Fictorie: b.fictorie@ziggo.nl

Openbaring 2: 17 b

**Wie overwint zal een witte steen krijgen,
en op die steen een naam die niemand
kent behalve degene die hem ontvangt.**

Welkom en afkondigingen

Intochtslied 397 vers 1 en 3 oude liedboek,

O God die droeg ons voorgeslacht

1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

Votum en groet

Zingen lied 753 er is een land van louter
licht.

1 Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszeescheidt
ons van dat zalig land.

3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.

4 Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Grietje: gedicht en inleiding

<https://youtu.be/-oJTwyRLnwY>

Gedenken met het noemen van de namen.

Wijva Maria van Turenhout-Haak

23-11-21 69 jaar

Gerrit Jan Stoffers

29-12-21 89 jaar

Geertruida Hollander-van Wijk

01-01-22 81 jaar

Frederik Pals

13-01-22 86 jaar

Gre van der Ploeg-Nijdam

28-01-22 90 jaar

Arend Spijkerman

11-02-22 90 jaar

Dirkje Vos-Bruinewoud

21-02-22 80 jaar

Henk Slettenhaar

04-04-22 67 jaar

Johannes Luchies

03-05-22 89 jaar

Jipkje Hagedoorn-Middelberg

13-06-22 93 jaar

Klaassina Tonia van Dijk-Velema

30-06-22 90 jaar

Thomasina Stuiver-de Jonge

08-08-22 88 jaar

Thie Duiker

10-08-22 79 jaar

Jantinus Johannes Jeuring

10-08-22 86 jaar

Tjeerd Boelens

26-08-22 94 jaar

Egbert Hollander

30-08-22 85 jaar

Gerben Pol

19-09-22 93 jaar

Een ieder die dat wil mag nu een kaars
aansteken voor de mensen die hen lief zijn
en zijn overleden of een ernstige ziekte
hebben.

<https://youtu.be/dcOS5JWUD0o>

Lied Jezus zegt dat hij hier van ons ver-
wacht

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de
nacht.

En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis;
laat ons dan in 't duister held're lichtjes
zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Gebed

Schriftlezing Openbaring 1 vers 1 - 6 en uit
Openbaring 2 vers 17

Zingen lied 221 vers 1 en 3

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn
vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting
geeft,
dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw zoon besteden.
Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij
leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Verkondiging

Zingen Opwekking witter dan sneeuw via de
beamer

<https://youtu.be/YQoxknkzq8c>

Danken en bidden

Zingen Lichtstad met je paarden poorten.

EL lied 413

Lichtstad met uw paarden poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met
Hem In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zegen

Zingen lied 423

*Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!*