



Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht
www.pgeben-haezer.nl

Zondag
19 maart
2023

Klazienaveen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2398-Eben-Haezer>

Voorganger: ds. H. Klaassens, namens de kerkenraad zijn aanwezig: Geert Velzing, Sytha Schoe en Marion Doornbos, organist: Martin Hof, lector: Wilma Batterink, technische ondersteuning: Jouke van Dijk

Vierde zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare.

"Geloven in wat niet te bewijzen is"

Orgelspel

Welkom en mededelingen, ontsteken

Tafelkaarsen

Staande zingen: Psalm 122: 1,2

Begroeting en woorden van verwachting:

V: De Heer zij met u en met jou

G: ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is de naam van de Here God: Ik zal er zijn

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en die ons leven dag aan dag draagt.

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van deze God - de Vader; de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen.

Zingen; Psalm 122:3

Inleiding

Kyriegebed

Zingen: NLB 547: 1,2,3 "met de boom des levens"

Gebed om de Geest

Schriftlezing: Handelingen 9: 1-19

Zingen: oud liedboek 487 "de Heer heeft mij gezien en onverwacht"

Gezang 487

Schriftlezing: Handelingen 16: 11-15

Zingen: NLB 534 "Hij die de blinden weer liet zien"

Prediking

Koor zingt:

Gezichten zien en dromen dromen,

Gezichten zien en dromen dromen,

geloven wat niet te bewijzen is.

Profeteren wat nog gaat komen,

hopen op de verrijzenis,

tegen de macht van elke nacht,

tegen de wind en tegen de stromen,

tegen waarom en tegen misschien;

dromen, dromen en gezichten zien!

Gezichten zien en dromen dromen:

de mensen die zoekend hun wegen gaan

wetend van de komende zomer,

samen door zon en door regen gaan.

Soms gaan we recht en dan weer slecht,

soms is het zicht ons bijna ontnomen

tot wij de sporen weer leren zien;

dromen, dromen en gezichten zien!

Gezichten zien en dromen dromen;

een wereld waar vrede is uitgespreid,

waar de mensen samen op wonen

levend vanuit de gerechtigheid.

Hoor hoe daar klinkt een stem die zingt

over de Geest die bij ons wil komen

en die ons verder leidt als een vriend,

dromen, dromen en gezichten zien.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

40dagentijd project

Slotlied: Ev. LB 140 "Kroon Hem met gouden kroon"

Zegen, gem. Amen

Collecten: 1^e pastoraat, 2^e kerk, 3^e onderhoud gebouwen

Na de dienst is er koffiedrinken achter de kerk, iedereen van harte welkom

Bloemen

De bloemen zijn als groet van gemeente gebracht naar mw. J. Jagt-de Jonge aan de Grote Beer en naar Janneke Luchies aan de Fanfaronweg.

Pastoraat

*****65 jaar getrouwd*****

Dinsdag 21 maart zijn Jan en Rina Scheper, Achter de Brandweer, 65 jaar getrouwd.

Ze zijn blij en dankbaar en hopen dit ook samen op 21 maart met hun gezin te mogen vieren.

Zomertijd

Op 26 maart begint de zomertijd. Dan begint de kerkdienst weer om 9.30 uur.

Beroepingscommissie

Beste gemeenteleden,

Op maandag 13 februari jongstleden heeft er een bijeenkomst plaats gevonden waarbij alle moderamina van Kerken met Vaart en de leden van de beroepingscommissie aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst is de beroepingscommissie officieel benoemd.

De commissie heeft als opdracht gekregen om aan de hand van, een door de kerkenraden goedgekeurde profielschets, een nieuwe predikant te zoeken die bij deze profielschets past.

Als commissie zouden wij graag tips van u ontvangen. Mocht u een dominee kennen waarvan u denkt dat deze geschikt is als predikant voor de 3 gemeenten die gezamenlijk een predikant beroepen, zou u ons dan de naam van deze predikant willen doorgeven?

Dit kan per mail via kmvberoepingscommissie@gmail.com of per post aan dhr N. Feijen, Robijndreef 11, 7828 AX Emmen.

U heeft tot 15 april gelegenheid om mogelijke kandidaten voor te dragen.

Met vriendelijke groet,

De beroepingscommissie Kerken met Vaart.

MUSICAL: HET GAAT DOOR

Een hoopvol verhaal over de toekomst van het christendom!

Datum: vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2023
Protestantse Kerk "het Kruispunt" te Erica, Heidebloemstraat 2
Aanvang: 20.00 uur

"Het gaat door" neemt u mee naar Rome, anno 64, waar de evangelist Lucas zijn nieuwe boek over de handelingen van de apostelen overhandigt aan de Romeinse advocaat Theofilus. Ondanks de terechtstelling van Petrus en Paulus laten scènes in de musical zien dat het geloof verdergaat als een droom van vrede die mensen bemoedigt en inspireert. Kinderen en jongeren spelen en zingen met mensen van alle leeftijden in de musical: Het gaat door!

Inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee/limonade. Na afloop gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie, sapje of frisdrank. Uw gift is welkom. Entree is gratis, uw gift is welkom. De laatste tickets zijn nog te bestellen op: hetgaatdoor@gmail.com of via Grietje Velzing.

Veertigdagentijd

Dit jaar sparen we in de Veertigdagentijd voor het door oorlog getroffen land Oekraïne.

Er wordt al volop geld gedoneerd en we hopen dan ook om aan het einde van de actie (Pasen) een mooi eind bedrag te kunnen overhandigen aan de "stichting de Leeuw Kyif." Emmeke Vierhout en Kees Huizinga werken hierin actief samen met een groep Nederlandse ondernemers en zij doen er alles aan om de bevolking zoveel mogelijk tot steun te zijn in welke vorm dan ook.

Mogen we op u rekenen?



Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?

Met deze vraag begint de Joodse Seideravond, die gesteld wordt door de jongste aanwezige. Daarop wordt het verhaal verteld van de uittocht uit Egypte. De joodse Pesach-maaltijd kent bijzondere gebruiken en gerechten. Na uitleg hierover gaan we samen de Seidermaaltijd vieren.

Plaats: de Eben Haëzerkerk te Klazienaveen, Langestraat 76. Aanvang 18.30 uur. Datum 28 maart 2023

Pelgrimswandeling

Thema: *Lente*

Zaterdag 22 april is de lentepelgrimswandeling. Deze keer wandelen we door het natuurgebied Sleenerzand tussen Schoonoord en Sleen. We starten om 13:00 uur met een Middaggebed bij de 'Papeloze Kerk' bij hunebed D49. Opgeven kan bij Rolinka Groenhof via scriba.pg.eric@gmail.com.

NB: De routes en bezinningsboekjes van eerdere wandelingen kunt u downloaden via de website en op eigen tijdstip lopen: www.kerken-met-vaart.nl

Op zondag 2 april, Palmzondag, verleent het Christelijk Mannenkoor Beilen medewerking in de morgendienst in de Noorderkerk te Nieuw-Amsterdam, aanvang 10.00 uur.

De begeleiding van de koor- en gemeentezang is in handen van Gerwin van der Plaats uit Kampen.

Het Christelijk Mannenkoor Beilen is opgericht in 1968 en bestaat momenteel uit ongeveer 50 leden.

Sinds 2021 staat het onder de bezielende leiding van Harold Kooij uit Zuidveen bij Steenwijk.

Het koor wordt veel gevraagd voor medewerking in (zang)diensten en geeft zelf ook regelmatig concerten.

Tijdens koorreizen heeft het in vele kerken gezongen in binnen- en buitenland tot in Tsjechië toe.

Meer informatie op de website van het koor: www.christelijkmannenkoorbeilen.nl

