



Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer
Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl

ZONDAG
19
Mei
2019

Orde van dienst

Voorganger : ds. K.H.W. Klaassens, Erica, heilig Avondmaal
Ouderling van dienst : J. de Wolde
Organist : M. Hof
Collecten : 1^e pastoraat, 2^e kerk, uitgang onderhoud gebouwen
Welkom : fam. J. Bartelds

Liturgie

Welkomstwoord
Vorbereiding
Staande zingen: lied 280: 1, 6, 7 “de vreugde voert ons naar dit huis”
Stil gebed
Onze hulp en groet
Klein Gloria
Inleiding en gebed
Loflied: NLB 149: 1,3
Schriftlezing: Nehemia 8: 9-12 en Filippenzen 4: 4-7
Zingen: NLB 981: 1,4,5
Overdenking
Inzameling van de gaven en klaarmaken van de Tafel, tijdens orgelspel
Nodiging
Vredegroet : geef elkaar een teken van vrede
Staande zingen: Lied 289 (Evangelische Liedbundel)

*Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos, heel de schepping zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.*

*Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.*

*Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.*

Tafelgebed: v. verheft uw harten
g. Wij hebben ons hart bij de Heer
v. Laat ons danken de HEER onze God
g. Hij is onze dankbaarheid waard...
v. Voorganger vervolgt...

Lofprijzing NLB 906: 1,2 “God is tegenwoordig”
inzettingswoorden van het avondmaal
Gebed om de Heilige Geest
Voorbeden en Onze Vader

Uitdelingswoorden bij brood en wijn
Zingen: NLB 906: 8
Zingen: NLB 92: 1,3, 8 "Waarlijk dit is rechtvaardig"
Afsluiting van de Tafel en Dankgebed
Slotlied: ELB 357: "Vreugde, vreugde louter vreugde"

*Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heeal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.*

*Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van 't onsterflijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn*

Zegen
Zingen 415:3

Meimarkt

Zondag vertelden wij u dat de meimarkt het bedrag van 2700.00 euro netto had opgebracht. Het definitieve bedrag is echter maar liefst **€ 3112.00 netto**. Nogmaals willen wij alle vrijwilligers, en allen die de meimarkt hebben bezocht hartelijk danken voor dit mooie resultaat.

Villa Pardoes biedt het hele gezin gratis een zorgeloze week.

De diaconiecollecte van 19 mei gaat naar Villa Pardoes, een Sprookjesachtig vakantieverblijf, spierpijn van het lachen, vrienden voor het leven, even geen gedokter, een weekje onbekommerd genieten, tranen van geluk... Villa Pardoes is heel veel. Vier woorden vatten alles treffend samen: daar vergeet je álles! Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend, ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten. Wij willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.

Bloemen

Het tweede boeket bloemen is afgelopen zondag 12 mei met een groet van de gemeente naar de fam. G. Migchels in Nieuw Dordrecht gebracht.

Kerkdiensten

26 mei	: 9.30 uur ds. H. Nobel, Hoogeveen
Ouderling van dienst	: M. Ellen-Wessels
Organist	: G. Fictorie-Smeman
Collecten	: 1 ^e ZWO, 2 ^e kerk, uitgang onderhoud gebouwen
Welkom	: fam. R. Rotmensen

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email:
b.fictorie@ziggo.nl

KLAZIENAVEEN

Historische tocht langs kerken

Historisch Klazienaveen houdt zondag 26 mei een historische kerkentocht op de fiets langs de kerken in het dorp.

De tocht start om 13.30 uur bij de Noorderbreedte. De kerkentocht kan ook gemaakt worden met auto of scootmobiel. De kerken zijn geopend en daar wordt de geschiedenis verteld. Ook wordt er tijdens de tocht een bezoek gebracht aan de twee begraafplaatsen in Klazienaveen.

Aanmelden via e-mail: info@historischklazienaveen.nl